



Nieuwsbrief

De Botteloef | Schooljaar 2021-2022 | Nummer 07

Agenda

12 januari	Luizencontrole
13 januari	MR vergadering

Jarigen

26 december	Mina (12 jaar)		
	Cataliyah (9 jaar)	07 januari	Haitham (9 jaar)
28 december	Milan (9 jaar)	13 januari	D'mi (8 jaar)
	Efrata (8 jaar)	16 januari	Prabh (9 jaar)
01 januari	Eileen (10 jaar)		Hermon (11 jaar)
	Essam (9 jaar)	18 januari	Neda (11 jaar)
	Tasmin (8 jaar)	19 januari	Aras (12 jaar)
	Habiba (12 jaar)	20 januari	Mason (7 jaar)
	Halla (10 jaar)		



Fijne feestdagen

We zijn erg blij dat we vorige week een prachtige kerstviering hebben neergezet, daar leest u alles over in deze nieuwsbrief. We hopen dat het vervroegen van de kerstvakantie voor niet al te veel problemen heeft gezorgd en dat u, ondanks de beperkingen van de lockdown, een fijne vakantie heeft.

We wachten ondertussen in spanning af of we de deuren van de school, op maandag 10 januari 2022, weer mogen openen. We hopen het met zijn allen! Ondertussen zorgen we wel dat we voorbereid zijn op een eventuele langere schoolsluiting, zodat we meteen over kunnen schakelen op thuisonderwijs. Zodra we hier meer over weten, hoort u dit van ons.

We wensen u allen mooie feestdagen toe en een gezond 2022!



Kerst op De Botteloef



Rond half negen druppelen de eerste kinderen binnen. Wat ziet iedereen er weer mooi uit! Glitterjurken, stropdassen en mooie schoenen schitteren ons tegemoet. Bij binnenkomst spelen de docenten van het Leerorkest mooie kerstliedjes. Kinderen uit groep 1/2 zingen lekker mee. In de klassen zijn alle tafels mooi gedekt en er staat een overheerlijk ontbijt klaar. De sfeer in de hele school straalt kerst uit.

Terwijl er na het ontbijt allerlei leuke spelletjes worden gedaan treden de groepen 5 t/m 8 om de beurt op om samen als orkest kerstliedjes te spelen. Om kwart voor 10 start groep 8 met het eerste kerstconcert van deze ochtend. Er wordt op de dwarsfluit, de bariton, de contrabas en de viool gespeeld. En Natuurlijk wordt er ook bij gezongen. Het orkest werd geleid door een echte dirigent. Bij elk optreden is er ook een groep die op afstand mag komen kijken en meezingen. Het klinkt allemaal prachtig en we zijn diep onder de indruk. Het is duidelijk te horen dat de kinderen hier elke week bij het Leerorkest voor geoefend hebben.

We hebben erg genoten van deze kerstochtend. Wilt u meer foto's en filmpjes hiervan bekijken? Kijk dan eens op onze Facebookpagina <https://www.facebook.com/www.botteloef.nl>





Staal

De groepen 1/2 sluiten deze vaste rubriek af. In de vorige nieuwsbrieven heeft u al kunnen lezen hoe de groepen 4 t/m 8 taal neerzetten met behulp van de nieuwe methode Staal. We hopen dat u een duidelijk beeld hiervan heeft gekregen en dat u net zo enthousiast bent over deze nieuwe methode als wij.

Na de vakantie starten we met de rubriek Blink Wereld. We nemen u dan elke nieuwsbrief mee met hoe een groep werkt aan een wereldoriëntatie thema. Maar eerst leest u nog hoe de nieuwe methode Staal al bij de allerkleinsten wordt ingezet.

Staal in groep 1/2

De letter van de week! Voor de groepen 1/2 is dit al routine. Elke week wordt er gestart met het letterlied dat enthousiast wordt meegezongen: <https://www.youtube.com/watch?v=lbOSvFWM8Jc>.

Daarna wordt de nieuwe letterklank aangeboden. Sinds dit schooljaar doen wij dit door middel van de klankgebaren van de methode Staal. Het leren van letters met gebaren sluit aan bij de speelsheid en bewegingsdrang van jonge kinderen. De kinderen zijn nu ongeveer 3 maanden op deze nieuwe manier met letters bezig. De letters worden veel beter onthouden en zelfs de allerkleinsten doen met veel plezier mee. Op vrijdag wordt vaak al gevraagd wat de letter voor maandag is.

Na het aanbieden van het klankgebaar, worden er woorden bedacht die met de nieuwe letter beginnen en kijken we welke kinderen de letter in hun naam hebben.

Na de 'les' in de grote kring wordt er op verschillende manieren met de letter gewerkt. De oudste kinderen verwerken de letter bijvoorbeeld in hun letterschriftje. Vorige week was dit de J van jas. De kinderen plakten de letters *j a s* in de goede volgorde en kleurden de afbeelding die erbij hoort. Daarnaast wordt de stempeldoos van Kiene Klanken gebruikt om met de letters te spelen en werken. Hiermee kunnen verschillende opdrachten worden uitgevoerd en de moeilijkheidsgraad wordt afgestemd op de vaardigheden van de kinderen: van het zien en stempelen van de letter tot aan het zelf maken van woorden. Leerzaam en superleuk om mee te spelen. Ook worden er educatieve programma's op de iPad ingezet om te spelen met de letters.



Het Botteloef Atelier

Vuurwerk

De kinderen van groep 7 en groep 8 hebben een ontwerp voor vuurwerk gemaakt. En dit gestippeld met spijkers en verf.

400 jaar geleden bestond er al vuurwerk. Foto's en video's kon je er toen nog niet van maken. Om te laten zien hoe het vuurwerk zou worden, werd het getekend. Zo wisten mensen toch hoe het eruit zou zien als ze het kochten. Naar die tekeningen hebben we eerst gekeken.



Kerst in groep 5

Groep 5 had een gezellig kerstontbijt. We zaten aan 2 grote tafels, die mooi gedekt waren. De kinderen hadden een placemat gekleurd én een kerstboom en hanger geknutseld. De klas was gezellig versierd met de zelfgemaakte knutselwerken, gekleurde kerstlichtjes en een kerstboom. Op de achtergrond werden kerstliedjes gespeeld, dus de sfeer zat er goed in. We aten een pannenkoekje in de vorm van een kerstboom, een kerststolletje, een croissant, een stukje kersttulband, een mandarijn, tomaatjes, komkommer, druiven en een chocolade kerstbal. Erg lekker!

Daarna was het tijd om op te treden voor groep 1/2 B met het Leerorkest. Het was prachtig om te horen wat de kinderen van groep 5 hebben geleerd in de afgelopen 3 maanden op woensdag. Ook hebben ze vrolijke liedjes gezongen. Een mooie afsluiting van een gezellig kerstfeest!

