



Nieuwsbrief

De Botteloef | Schooljaar 2021-2022 | Nummer 10

Agenda

14 t/m 25 maart	Rapportgesprekken groep 1 t/m 8
17 maart	Start gastlessen Christendom groep 1 t/m 8 Bezoek Nederlands Philharmonisch Orkest groep 5
18 maart	Voorstelling <i>Coco kan het!</i> groep 1/2 Binnenles schooltuin groep 6
21 maart	Tandarts op school
22 maart	Verkeersexamen groep 8
25 maart	Ajax clinic groep 5 t/m 8
29 maart	Poëzierenavond groep 5 en 6

Jarigen

26 maart	Varalika (10 jaar) Selman (9 jaar) Robbie (13 jaar)
27 maart	Semih (10 jaar)



Metamorfose in de school

De afgelopen weken heeft het Botteloefteam hard gewerkt om de school nog mooier te maken! Heeft u onze nieuwe trap en de prachtige muren al gezien? Speciaal voor De Botteloef is er een behang ontworpen met tekeningen die door onze eigen kinderen zijn gemaakt. Ook is er een echt Botteloef museum opgericht. In dit museum wordt een gedeelte van het werk geëxposeerd wat bij de beeldende vorming lessen onder leiding van juf Merel wordt gemaakt. Komt u snel kijken naar deze mooie veranderingen? U krijgt al een voorproefje door middel van onderstaande foto's en op onze Facebookpagina. Via <https://fb.watch/bNrWoXwZG2/> kunt u het filmpje van de opening van het museum terugkijken.



Levensbeschouwing

Elk jaar maken we op De Botteloef gebruik van een Leskist over een bepaalde godsdienst. In deze kist zitten voorwerpen die te maken hebben met die godsdienst. Met behulp van deze voorwerpen leren de kinderen over de achtergrond, de gebruiken en de feesten. Ze leren bovendien dat er verschillende religies zijn en dat deze naast elkaar mogen bestaan. Zo leren we de kinderen op een vriendelijke manier respect te hebben voor de diversiteit binnen onze samenleving.

Dit jaar staat het Christendom centraal. Alle groepen lezen komende week een verhaal uit deze traditie en onze begeleidster, Evelijn Jebbink, komt met een leskist vol voorwerpen van deze godsdienst. De kinderen sluiten dit project af met een knutselopdracht of een bezoek aan een kerk of museum. Hierover delen we meer in de volgende nieuwsbrief.

Blink Wereld in groep 6

In groep 6 werkten de kinderen aan het thema Klimaatkenners. De kinderen onderzochten in dit thema wat het verschil is tussen het weer en het klimaat. Ze leerden hoe een weerbericht wordt gemaakt en wat bijvoorbeeld een hoog- en laag drukgebied is. Ze leerden ook over de grote waternoodramp van 1953 en dat ze als oplossing voor dit probleem Deltawerken hebben bedacht. De kinderen hebben de grote seizoenen quiz gespeeld en daarbij geleerd hoe de seizoenen ontstaan. Ze ontdekten daarnaast wat de redenen zijn voor de klimaatveranderingen en welke gevolgen dit voor de aarde heeft of kan hebben.

De kinderen kregen bovendien een interactieve gastles waar ze streden om het worden van een echte waterheld. Ze werkten in teams die ieder een spannende spelkoffer met knoppen, lichtjes en een virtual realitybril tot hun beschikking hadden. De kinderen leerden via een interactieve quiz over waterbeheer en extreem weer, want daar krijgen we met de klimaatveranderingen steeds vaker mee te maken. Hitte, droogte en wateroverlast in huis of op school kan iedereen overkomen. Gelukkig kun je je er wel op voorbereiden of de overlast zelfs voorkomen. Hoe? Dat weten de kinderen van groep 6.



Het Botteloef Atelier

In de regenplas

Met de lente in zicht laten we de weken met storm en regen achter ons.

Die regen was vóór de voorjaarsvakantie een inspiratiebron voor groep 5 en 6.

Hoe teken je een mens in de regen? Hoe maak je een weerspiegeling in een regenplas? Op welke manieren kan je houtskool gebruiken?

We bekeken foto's van mensen in de regen en oefenden verschillende manieren om met houtskool te werken: u ziet het op de foto's én in het Botteloef Museum is een selectie te zien.



BHV op school

Om de veiligheid op school te waarborgen, zijn er een aantal leerkrachten die jaarlijks een cursus bedrijfshulpverlening volgen. Afgelopen week was het weer zo ver. Op het programma stond o.a. het oefenen van het blussen van brandjes met behulp van een branddeken en -blusser, reanimeren en het gebruiken van een AED. Uiteraard werd ook de theoretische kennis weer opgefrist. Het team van De Botteloef is voor een jaar weer helemaal up-to-date!



Naschoolse activiteiten

Beste ouder(s),

Voor de naschoolse cursus Musical voor groep 5 & 6 zijn nog een aantal plekje. De cursus start op dinsdag 5 april van 14.30 tot 15.45. U kunt uw kind inschrijven via [De Botteloef - Musical - Sterrenmakers](#)

Daarnaast biedt stichting Wijsneus ook in 't Kofschip (overslag 7) een aantal leuke wijkclubs aan, zoals:

- De Natuurclub voor groep 5 t/m 8 (donderdag van 16.00-17.30) Inschrijven via [Natuurclub \('t Kofschip\) - Sterrenmakers](#)
- Kunstpiraten voor groep 5 t/m 8 (woensdag van 15.30-17.00) Inschrijven niet nodig, dit is een inloopwijkclub. Meer informatie: [Kunstpiraten \(inloop\) - Sterrenmakers](#)
- Kunstwerkplaats bouwen voor groep 3 t/m 8 (dinsdag van 15.30-17.00) Inschrijven niet nodig, dit is een inloopwijkclub. Meer informatie: [Wijkclub Kunstwerkplaats Bouwen \(inloop\) - Sterrenmakers](#)



Met vriendelijke groet,

Stichting Wijsneus

Schoolactiviteiten

Groep 1/2

Met de lente in aantocht werken de kinderen uit de groepen 1/2 aan het thema *Vogels*. Het thema werd gestart met het prentenboek *Coco kan het!* Dit boek gaat over een jonge zwarte vogel die voor het eerst gaat vliegen, maar ze durft niet. Tijdens dit thema leren de kinderen over verschillende soorten vogels, ze gaan op zoek naar de vogels die ze rondom de school zien én onderzoeken wat vogels de hele dag doen en wat ze eten. Ze knutselen, zingen, spelen, rekenen en nog veel meer rondom dit thema. En er komt een theatergroep op bezoek! Zij gaan de voorstelling *Coco kan het!* spelen.



Groep 4

De kinderen van groep 4 werden blij verrast door juf Carolien en haar jongste dochttertje. De kinderen hadden veel vragen aan juf Carolien over baby Liv en ze gingen met zijn allen op de foto.



Groep 8

Dit jaar doen groep 7 en 8 weer mee aan het prachtige project *Oorlog in mijn buurt*.



Dit project werd vorige week geopend met het indrukwekkende verhaal van de 90-jarige mevrouw Myriam. Zij kwam bij ons op school en vertelde wat ze tijdens de tweede wereldoorlog allemaal heeft meegemaakt en wat ze heeft moeten doorstaan. Zij had een erg dappere vader die tijdens de oorlog veel mensen in nood heeft geholpen en Myriam was

zelf minstens net zo dapper als kind tijdens de oorlog. Haar zus Alexandra Terlouw-van Hulst heeft over hun gezin zelfs het boek *De man van Tsinegolde* geschreven dat grotendeels waar gebeurd is.

Daarna kregen de kinderen een geschiedenisles over de tweede wereldoorlog in Amsterdam-Noord. Ze ontdekten wat er hier in Amsterdam Noord is gebeurd en waarom ons stadsdeel zo belangrijk was voor de Duitsers: de industrie en de Fokkerfabriek.

De komende tijd krijgen de kinderen nog een aantal lessen waaronder een goed/fout les en een interview-les. De kinderen werken toe naar het interviewen van een persoon die de tweede wereldoorlog heeft meegemaakt en heeft overleefd. Dit project wordt gekoppeld aan de Blink Wereld lessen *Oorlog en Vrede* en de proefflessen van Blink Lezen met hetzelfde thema. De kinderen worden dus helemaal ondergedompeld in dit thema en leren behalve over de tweede wereldoorlog ook over de oorlogen nu.

Dit thema wordt afgesloten met een presentatie van de kinderen aan hun klasgenoten.